

De Voedseltuin Rotterdam levert het dagelijkse integratieonderhoud: DE plek voor het nationaal integratiediner



Rotterdam en integratie zijn twee woorden die dagelijks met elkaar verbonden zijn, helaas niet altijd in goede zin, vooral niet daar waar zonder respect harde woorden worden gesproken over de verschillen zonder het zoeken naar de verbinding van allemaal Rotterdammer te zijn. Gelukkig zijn er plekken in de stad waar niet over integratie wordt gedebatteerd maar waar door samen aan de slag te zijn voor een goed doel vanzelfsprekend wordt geïntegreerd. Zo'n plek is de Voedseltuin Rotterdam aan de Keilestraat. Gelegen tussen oude bedrijfspanden van de voormalige havenactiviteiten, grond gestort op een voormalige haven, biedt de 7.000 m² sinds 2010 de plek voor de productie van verse groenten voor de Voedselbank.

Mede-initiatiefnemer en bestuurslid van het eerste uur Tineke van der Burg licht toe dat tientallen vrijwilligers met zeer diverse achtergronden elke dag hun handen uit de mouwen steken. "Van mensen met een bijstandsuitkering die in het kader van die uitkering een maatschappelijke inspanning moeten leveren tot betrokken jongeren van Rotterdam Cares, van een voormalig oudere medewerkster van de Bijenkorf tot (ex)verslaafden, allemaal met zeer diverse culturele achtergronden, allemaal samen als één team actief voor de Voedseltuin".

Eén medewerker is voor een paar dagdelen per week een betaalde kracht: beheerder Max die het grote geheel bewaakt als ervaren tuinman. Maar verder veel liefdewerk en oud papier. Bestuurslid Erik Sterk: "het gaat om de kosten basaal te kunnen dekken uit een paar diensten, de producten geven we weg en dat blijft zo". Tineke vult aan "in samenwerking met andere initiatieven in Rotterdam als Creatief Beheer,

Hotspot Hutspot en het Hefpark kunnen we de financiële basis verder versterken”. Erik “zodat we bij veel meer uitgiftepunten van de Voedselbank in de stad verse producten kunnen meegeven”. Kortom ambitie genoeg en dat alles zonder dat het woord integratie valt. Erik en Tineke: “De tuin is integratie.”
Geen betere plek dan deze voor het jaarlijkse Nationale Integratiediner in Rotterdam!



Korrie Louwes, 8 mei 2014